

Ingenting är som det är, ingenting blir som det var, allting förändras. Världen förändras, livet förändras, vi förändras. Hela tiden. Allting är i ständig rörelse framåt. Ibland är det jobbigt med förändringar. Det finns dom som ställer sig upp och skriker. — jag vill att det ska vara som förut!

Det är skönt att luta sig mot traditioner, för dom har ju alltid varit som dom är. Eller?

Idag ska vi fira Lucia och det är lätt att tro att Lucia alltid varit som det är. Traditioner förändras, precis som vi, precis som allt. Den Luciatradition som vi har idag är ganska ung men vi har Tussat i Sverige väldigt länge, att lussa är en gammal tradition som ständigt har utvecklats och förändrats och det är nog därför som den fortfarande är levande. Längre tillbaks i tiden så fanns det Lussetanter på vissa håll i Sverige och på andra ställen så hade man Lussegubbar. Att lussa hade från början ingenting att göra med den Lucia vi känner idag.

Så när man säger att man vill att allting ska vara som det alltid har varit så glömmer man lätt att ingenting är som det alltid har varit.

Den första Lucia som har dokumenterats i Sverige med Lucialinne och ljuskrona är bara drygt hundra år gammal och var en man. Själva luciakronan tror man kommer från Tyskland och är en symbol av glorian över Jesusbarnet. Våra traditioner är fulla av symboler från olika delar av världen och från olika tidsepoker som blandas och blir till något nytt.

Prästen som vanligtvis står här där jag står symboliserar Jesus när hen pratar med sin församling. För 50 år sen var det otänkbart att en kvinna skulle kunna stå här och symbolisera Jesus, men idag är det för dom flesta av oss självklart.

Den lucia som vi symboliserar idag när vi firar Lucia är en kvinna från Syrakusa i Italien som levde på 300-talet. Hon levde i en tid då det vara farligt att säga att man tror på Jesus, hon dödades för att hon vägrade ge upp sin tro.

För mig är Lucia en symbol för att stå upp för det man tror på. Och precis som lucia stod upp för sin tro vill vi stå upp för det vi tror på. Alla människors lika värde, ett samhälle där alla får palts, spelar ingen roll vem man är, var man kommer ifrån, vem man älskar eller vilket kön man har. Vi är alla precis som Lucia, strålande och vackra. Lucia är en påminnelse om att vi alla ska ha samma rätt och möjlighet att tro på våra drömmar.